

DEEL 1

GROTE OF ONZE-LIEVE-VROUWEKERK
DORDRECHT / HOLLAND

EEN BIJBEL IN GLAS, HOUT EN STEEN

Herman A. van Duinen





De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dordrecht is gebouwd in de periode 1360-1500.
De totale lengte bedraagt 108 meter. De inwendige hoogte is 25 meter.
De vanwege verzakking niet afgebouwde toren is 67 meter hoog.



Interieur vanuit het westen in de richting van het Hoogkoor.



De gewelven van het middenschip en het Mariakoor. Op de kruising van de gewelven bevinden zich bijbelse onderwerpen.



De lijdensweg van Christus: de geseling. Eén van de zes bijbelse onderwerpen van het middenschip en het Hoogkoor.



... ende in die ghedaente ghevonden als een mensche / heeft hem selven verootmoedicht ghehoorsaem gheworden totter doot toe / totter doot des cruyces.



Ende die Engel ingaende tot haer / heeft
geseit / Sijt ghegroet vol gracen / de
Heere is met u / ghi zijt gebenedijt / onder
die vrouwen.



Maria oprijende in dien dage / heeft
gegaen totten geberchte met haeste / inde
stede Jude / ende heeft gegaen inden huyse
van Zacharias / ende hebet gegroet Eliza-
beth.



Het is geschiet doen si daer waren / dat
verbult zijn die daghen om te baren / Ende
heeft gebaert haeren eersten geboren sone /
ende heeft hem in doecken gewonden / ende
heeft hem neder gelept in een cribbe.



Ende na dien dat verbult waren acht daghen
/ datmen soude besniden dat kint / is sinen
naem genaemt Jesus 'twelc genoemt was
vanden enghel / eer hi inden lichaem was
ontfanghen.



De kansel van 1756 met mahoniehouten klankbord en marmeren preekstoel met koperen leuning
Totale hoogte van de kansel 9,25 meter.



Op de vier hoeken van de preekstoel vier deugden: hoop (met anker), liefde (met vlammeend hart), standvastigheid (met zuil) en geloof (met bijbel) en nodigende vinger om te luisteren naar het Woord (rechtsboven).

Op de panelen: de 12-jarige Jezus in de tempel, de doop van Jezus door Johannes de Doper en de Bergrede (op de deur).



De twaalfjarige Jezus in de tempel temidden van de schriftgeleerden en de farizeeën.
Op de achtergrond Jozef en Maria.



De doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper.



En het geschiedde in diezelfde dagen, dat Jezus kwam van Názareth,
gelegen in Galiléa, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan.
En terstond, als Hij uit het water opklom, zag hij de hemelen opengaan,
en de Geest, gelijk een duif, op Hem nederdalen.
En er geschiedde een stem uit de hemelen: Gij zijt Mijn Geliefde Zoon,
in Dewelken Ik Mijn welbehagen heb!





En Jezus, de schare ziende, is geklommen op een berg, en als Hij nedergezeten was, kwamen zijn discipelen tot Hem.
En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen (Mattheus 5 : 1 en 2).